

Nieuwsbrief

Zending in Amsterdam

Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam, jaargang 7, nummer 3, maart 2010

Verder pionieren in Amsterdam

Door Siebrand Wierda

Het moment is gekomen om verder te gaan pionieren in Amsterdam! Sinds 2001 ben ik predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Amsterdam. De laatste jaren werkte ik voor vijftig procent als voorganger van de Amstelgemeente en voor vijftig procent als voorganger van Via Nova (die samen CGK Amsterdam vormen). Per 1 mei aanstaande stopt mijn werk in de Amstelgemeente. Ik word uitgezonden ten behoeve van verdere missionaire gemeenschapsvorming in Amsterdam, naast mijn voorgangerschap voor Via Nova.

Is dat nodig? In de afgelopen jaren is er immers al van alles gebeurd in Amsterdam? De Amstelgemeente maakte een doorstart, Via Nova begon. En dat naast allerlei andere gemeenten! Het partnerschap *Amsterdam in beweging voor Jezus Christus* telt maar liefst vijftien christelijke gemeenschappen van gereformeerde signatuur. Samen bereiken deze gemeenschappen mensen met diverse etnische en sociale achtergronden. Er zijn in de afgelopen jaren heel wat moeilijke momenten geweest, met teleurstelling over afhakers, met pijn over zonde en met verdriet over de kwetsbaarheid van het leven. Maar het is waar: er is veel gebeurd. We hebben veel van God ontvangen.

Toch is dit alles slechts een druppel op een gloeiende plaat. Ettelijke honderdduizenden Amsterdammers lopen geen enkele kans met een christelijke gemeente in contact te komen. In totaal betreft dat zeker zoveel mensen als drie keer het inwonertal van Groningen of vijf keer dat van Zwolle of zestig keer dat van Scherpenzeel. De missionaire roeping in Amsterdam is heel groot en zeer urgent! Naast de verdere opbouw van alle gemeenten die er nu zijn, heeft Amsterdam bovendien veel nieuwe gemeenten nodig om in totaal zoveel mogelijk mensen met het Evangelie van Jezus Christus te kunnen benaderen.

Dit is de reden waarom ik word uitgezonden, vooralsnog voor drie jaar. Met als opdracht:

- nieuwe *pioniers* scouten, begeleiden en trainen;
- gemeenten helpen nieuwe *projecten* te starten en die begeleiden;
- bijdragen aan een *patroon* waardoor missionaire gemeenschapsvorming in Amsterdam 'normaal' wordt en frequent plaatsvindt.

Bovenstaande is voor de kerkenraad van CGK Amsterdam en voor mij persoonlijk de uitkomst van maanden bidden en nadenken en met elkaar en anderen praten. Inmiddels zijn we druk bezig met de uitwerking van de plannen.

Ik vind het leuk u verder bij te praten! Luister zaterdag 24 april naar Radio 5 (11.15-12.00 uur). Of kom maandagavond 26 april naar een Supportersconferentie in Scherpenzeel (Gld.) Als u over die conferentie meer wilt weten, bel dan met Aleid Kuipers, 06-11179227.



Siebrand Wierda

Gebed

In Matteüs 9:36-38 lezen we:
“Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’”

Wilt u meebidden of God arbeiders naar Amsterdam zal sturen?

Een nieuwe voorganger voor de Amstelgemeente

Interview met Tim Vreugdenhil

Dankzij *Amsterdam in beweging voor Jezus Christus* is de Amstelgemeente in contact gekomen met Tim Vreugdenhil. Hij wordt voor een periode van drie jaar voor vijftig procent van zijn tijd voorganger van de Amstelgemeente. We zoeken daarnaast nog naar een kerkelijk werker, eveneens parttime en voor drie jaar.

Wie is Tim Vreugdenhil?

Ik ben 34 jaar, woon sinds mijn huwelijk in 2008 met Grietje van Dijk in Amsterdam en ik ben sinds 2001 predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amstelveen. Deze gemeente is in 2004 opnieuw van start gegaan onder de naam Stadshartkerk. Kijk op www.stadshartkerk.nl voor een indruk van wat we in Amstelveen doen. Ik ben dol op theologie, lekker eten, muziek luisteren, voetbal kijken, zwemmen en wandelen, kranten en tijdschriften doorspitten, met ondernemers filosoferen over de verschillen en overeenkomsten tussen bedrijf en kerk.

Wat vind je van Amsterdam?

Een van de mooiste steden van de wereld. Smeltkroes van culturen. Vrij en ongebonden. Een stad ook met een enorm ego, zichzelf vaak overschreeuwend met alle ergernis van dien. Voor Nederland de meest invloedrijke en strategische stad als het om culturele trends gaat (met name via media, debat en kunst). Belangrijk dus dat het christelijk geloof in deze stad zichtbaar en hoorbaar is, en dan op een



Tim Vreugdenhil

aansprekende en relevante wijze. En een stad met een prachtig partnerschap: Amsterdam in beweging voor Jezus Christus.

Je wordt voorganger in de Amstelgemeente, maar je bent ook predikant van de Stadshartkerk. Hoe zit dat?

De Amstelgemeente zocht een parttime voorganger en ik wilde na vijf jaar fulltime in de Stadshartkerk (met heel veel verschillende taken) meer focus aanbrengen. Door me in twee gemeenten op een aantal kerntaken te concentreren, verwacht ik me als predikant verder te ontwikkelen en beide gemeenten te dienen. Formeel blijf ik predikant van de Stadshartkerk. Ik word door deze gemeente voor drie jaar voor vijftig procent 'uitgeleend'.

Wat heb je met de Amstelgemeente?

Sinds twee jaar ga ik daar zeer geregeld voor als gastpredikant. De Amstelgemeente is een bijzondere groep van heel verschillende mensen die willen investeren in elkaar en in Amsterdam. De accenten op relevantie, geestelijke vernieuwing en creatief kerk-zijn passen bij me.

Je wordt dus parttime voorganger van de Amstelgemeente voor de periode 2010-2012. Wat hoop je dat God de Amstelgemeente en jou zal geven in die periode?

Moed om vol te houden waar we mee begonnen zijn: eigentijds kerk-zijn in een sterk gesecculariseerde stad. Nieuwe mogelijkheden zien. Ik hoop dat ik mensen daarbij veel en vaak kan inspireren. En voor de korte termijn: dat we snel een kerkelijk werker vinden die qua karakter en capaciteiten bij me past én vooral anders is dan ik. Het leiderschapsteam is al begonnen die persoon te zoeken.

Gebed

- *Wilt u met ons bidden dat de overdracht van het voorgangerschap van de Amstelgemeente goed zal verlopen?*
- *Bid om creativiteit en wijsheid voor Tim en het leiderschapsteam.*
- *Bid om de spoedige komst van een geschikte kerkelijk werker.*

Dienst van overdracht en uitzending

Door Jan Beldman, namens de kerkenraad van CGK Amsterdam

Op zondag 11 april vindt in de Amstelkerk een bijzondere samenkomst plaats. In deze kerkdienst zal ds. Siebrand Wierda zijn voorgangerschap van de Amstelgemeente overdragen aan ds. Tim Vreugdenhil en zal Siebrand vervolgens worden uitgezonden ten behoeve van het hierboven genoemde pionierswerk. We zullen samen God bidden om zijn zegen op de werkzaamheden van Siebrand en Tim.

Graag nodig ik u van harte uit om deze feestelijke zondag met ons mee te vieren! Aanvangstijd en adres: 10.15 uur, Amstelveld 10, Amsterdam. Thema: 'Hart voor mensen', naar aanleiding van het hierboven geciteerde Matteüs 9:36-38.

Gebed

- *Wilt u met ons God danken voor de mogelijkheid om Siebrand uit te zenden voor verder missionair werk in de stad?*
- *En danken dat Hij Tim heeft geroepen om de Amstelgemeente te leiden en te dienen?*
- *Wilt u met ons bidden dat God zelf in de samenkomst van 11 april centraal zal staan?*
- *Dat we samen blij en verwonderd mogen zijn over wie Hij is en wat Hij geeft?*
- *En dat in de stad een getuigenis zal doorklinken over zijn grootheid, liefde en genade?*



Amstelkerk Amsterdam. Foto: Arno de Geus

Amsterdam in beweging voor Jezus Christus

Door Bart Wallet, voorzitter kerngroep Aib



Bart Wallet

De naam *Amsterdam in beweging voor Jezus Christus* (Aib) is al enkele malen gevallen in deze nieuwsbrief. Aib is een partnerschap van kerken die tegelijkertijd volop gereformeerd en volop Amsterdams willen zijn. Ruim vijf jaar geleden vonden gemeenten uit de PKN, CGK, NGK en GKV elkaar in een gezamenlijk roepingsbesef voor de stad en in een verlangen naar groeiende en vermenigvuldigende kerken in groot-Amsterdam.

Dat verlangen is gebleven! In onze visie voor de komende vijf jaar geven we aan dat we voort willen gaan met de versterking van het kerkelijke leven in 'bestaande' en nieuwe gemeenten. We hebben afgesproken om de komende vijf jaar te zoeken naar ruimte om tien nieuwe gemeenten te stichten, waarin wijken en doelgroepen die nu nog niet bereikt worden met het evangelie in hun eigen taal en cultuur de blijde boodschap kunnen horen. Dat is een hoge ambitie, die veel van ons zal vragen. Maar we hopen en bidden dat God onze plannen zal zegenen.

De Aib-gemeenten variëren van kerken die veel hoger opgeleide Amsterdammers trekken (met achtergronden in Nederland

en elders) tot multiculturele wijkkerken (met een variëteit aan culturen). Wilt u een beeld krijgen van deze verscheidenheid? Kijk dan woensdag 7 april om 09.40 uur naar Nederland 2 voor een filmportret van 25 minuten over pionierprojecten binnen Aib. U zult zien dat de veelkleurigheid van Amsterdam ook de veelkleurigheid van ons partnerschap is. Een geschenk van God!

Gebed

- *Wilt u danken voor de groei van gemeenten die al langer bestaan, voor de start van al die nieuwe gemeenten en voor de intensieve en hartelijke samenwerking?*
- *Bid met ons voor de honderdduizenden Amsterdammers die Christus nog niet kennen.*
- *Bid dat de Amsterdamse kerken en nieuwe projecten hen mogen bereiken in hun eigen taal en hen mogen verbinden met het kruis en de opstanding van Jezus.*



Colofon

Deze nieuwsbrief is bedoeld om de betrokkenheid bij het zendingswerk vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam te vergroten. Daartoe wordt hij viermaal per jaar verzonden aan ieder die geïnformeerd wil worden over dit werk.

Aanmelden voor een gratis abonnement:

Abonneeservice Inspirit MediaRegie inzake CGK Amsterdam Postbus 1577 - 8001 BN Zwolle tel.: 088-3263399 - abonneeservice@mediaregie.nl (ook voor adreswijzigingen; in geval van e-mail tevens naam, adres en woonplaats vermelden a.u.b.)

Informatie



www.amstelgemeente.nl



www.vianova-amsterdam.nl



www.stichtingpresent-amsterdam.nl

Centrum voor Gemeentestichting en Gemeenteopbouw
Amstelveenseweg 88/90-I
1075 XJ Amsterdam
(020) 612 28 80 - sjwierda@cgkamsterdam.nl

Financiële steun

Voor Via Nova: gironummer 460 76 31 ten name van Via Nova Amsterdam onder vermelding van 'Steun Via Nova'.

Voor de Amstelgemeente: gironummer 485 64 77 ten name van Christ. Geref. Kerk Amsterdam onder vermelding van 'Steun Amstelgemeente'.

Voor het werk van 'Verder pioneren' door Siebrand: gironummer 485 64 77 ten name van Christ. Geref. Kerk Amsterdam onder vermelding van 'Verder pioneren'.